

DEİK İFTAR YEMEĞİ

Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekci,

Sudan Maliye ve Ekonomi Planlama Bakanı Sayın Mohamed Osman Elrekaby,

Sudan Petrol ve Gaz Bakanı Sayın Azhari Abdel-Gadir,

Sayın Büyükelçiler ve Diplomatik Misyon Temsilcileri,

İş, Siyaset ve Akademi Dünyamızın Başkan ve Temsilcileri,

YK Üyelerimiz, İş Konseyi Başkanlarımız,

DEİK Ailesinin Değerli Üyeleri,

Değerli Basın Mensupları,

Bir günü bine bedel bir Ramazan akşamında, iftar soframızda misafir etmekten duyduğum mutlulukla, sizleri, şahsım ve Türk özel sektörünün dünyaya açılan platformu DEİK adına, saygıyla selamlıyorum.

“Hangi sofraya oturdysam, rızkı veren Allah (CC) idi” demiş Şirazi.

Rızkımızı paylaşıyoruz. Çünkü **“paylaşmak önemsemektir.”** Bu duygularla iftar soframıza hoş geldiniz, şeref verdiniz!

Sayın Bakanlarım, Değerli Konuklar,

Bir iftar sofrasında, önce Ramazanı konuşacağım. Ama, izninizle, farklı bir açıyla değerlendirmek istiyorum. Bir ilahiyatçı değilim ama, öznesi olduğum bir durumun, Ramazan'ın verdiği mesaj ne olabilir diye düşündüm.

Bana göre, ramazanda ihtiyaç sahiplerine yardım etmek bir erdem değil. Ramazanda aç ve susuz kalarak onların halini anlamaya çalışmak da bir erdem değil. Çünkü erdem bunu hayatımızın her anında yapabilmek. Çünkü erdem ihtiyaç sahiplerinin halini, hayatımızın her anında anlayabilmek.

Allah'ın (CC), bizim aç ve susuz kalmamıza ihtiyacı da yok. “Kurbanlarınızın kanlarına ve etlerine ihtiyacım yok” dediği gibi... O halde, Ramazan'ın mesajı ne?

“Ramazan, aç kalma ayı değildir. Ramazan, sadece yoksulları doyurma ayı da değildir. Ramazan, insanın gündüz yeme alışkanlığından, gece yeme alışkanlığına geçerek değişimi öğrenme ayıdır” demişti bir Hocamız.

Elbette, bir çok mesajı vardır. Ama ben bu mesajı önemsiyorum. Benim anladığım ramazan mesajı, **değişim!** Aslında insanlar ramazanda aç kalmıyor. Normalde gündüz yiyip gece yemezken ramazanda bir değişimi öğreniyor. Gündüz yemiyor, gece yiyor. Tıbbi gerekçeleri, manevi iklimi ayrıca düşünülecek konular... Ama bir iş insanının, aslında her insanın alacağı ders, **“değişimi öğrenmek.”**

Hep söylüyoruz: **“Değişmeyen tek şey, değişimin kendisidir ve değişim, ancak içeriden açılabilen bir kapıdır.”**

Değişim kapısını içerden açacak olan da başkaları değil, biziz. Şikayet etmeyip aksiyon alacak olan, risk alacak olan, bunun karşılığında başarı gelince ödülü hak edecek olan da biziz.

Değişimi iskalayan gelişimi iskalayacak ve neticesinde hayatı iskalayacak.

Geçtiğimiz aylarda kaybettiğimiz Stephan Hawking diyor ki “Zeka, değişime ayak uydurma yeteneğidir.” Değerlerimizi kaybetmeden, hayatımızı değiştirebildiğimiz ölçüde başarıya ulaşıyoruz. Bu, aile hayatımızda da iş hayatımızda da siyasi hayatımızda da geçerli.

Sayın Bakanlarım, Değerli Misafirler,

Siyasi hayatımız demişken, yaklaşan bir seçim var. Öncelikle seçim sürecinin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini ve sonunda milletimizin vereceği karara hep birlikte saygı duyarak tamamlayacağımız bir seçim daha olmasını diliyorum. Önemli bir değişimi de burada yaşayacağız. 95 yıllık siyasi geleneğimizde önemli bir kilometre taşını geride bırakıyoruz. Referandumla kabul edilen ve ilk uygulamasını 25 Haziran’dan itibaren yaşayacağımız bir dönüm noktası. Çocukluğumuzdan beri bize öğretilen ama kendi adıma bir türlü çözemediğim kuvvet ayrılığı prensibinin, güçlü bir şekilde uygulanacağını ifade edildiği bir değişim.

Hep söylüyoruz. İş dünyası huzur, güven ve pozitif istikrar ister. İş dünyası, belirsizlikten hoşlanmaz, önünü görmek ister. Dilerim, bu önemli seçimden ülkemiz adına kazançla çıkarız ve hemen arkasından iş ve ekonomi gündemimize hızla döneriz.

Bu noktada, önemli bir başlığa da değinmek istiyorum. Son günlerde, hepimizi yakından ilgilendiren ve olumsuz anlamda etkileyen, ani ekonomik gelişmeler yaşıyoruz. Piyasa tabiriyle dövizdeki zıplama seviyesinde yükselişten bahsediyorum. Muhtemelen, Sayın Bakanım da değinecektir. Bakıyorum, bu denli ani ve bu denli yüksek oranda bir parite değişimine sebep olacak, hangi ani ekonomik kötüleşmeyi yaşadık diye, bir sebep bulamıyorum. Enflasyon ve cari açık dersiniz, bugünün konusu değil ki. Ben kendimi bildim bileli gündemimizde. İşsizlik, çok daha iyi olmalı elbette ama pozitif yönde, azalarak ilerliyor. Büyüme dersiniz, değerlendirme kuruluşları klasikleşmiş kötümser senaryolarını yazmaya devam etse de gıpta edilir seviyede. Kısa vadeli borç çevriminde bir sorun görünmüyor. Faizler hep konuştuğumuz, tartıştığımız, şikayet ettiğimiz konu, yeni değil. Sonra geliyor, dış konjonktür ve iç konjonktür.

Bu noktada ihtiyacımız olan şey hem gidişatın önünü almaya yarayacak önlemleri hızla hayata geçirmek ve bundan sonra alınacak önlemleri de net bir şekilde açıklayarak piyasayı ikna etmek ve rahatlatmak olmalıdır. Hem de birilerinin kötü niyetle ortaya saldırdığı ‘serbest piyasa ekonomisi’ ortadan kaldırılacak, ‘kambiyo rejimi değişecek’, ‘sermayeye kısıtlama gelecek’, ‘\$=10 TL olacak’ gibi söylemlerine doyurucu açıklamalarla cevap vererek hep ihtiyacımız olan o güveni vermeye devam etmektir.

Ekonominin bir matematiği var elbette. Ama, onun kadar önemli bir dinamiği daha var **“ekonomi, bir beklenti yönetimidir.”** Bunu sağladığımız ölçüde, seçim süreciyle bağlantılı olarak köpürtülen bu dönemin sonunda yolumuza, işimize, daha emin adımlarla devam edeceğiz.

Sayın Bakanlarım, Değerli Misafirler,

Her organizasyon gibi, kurulduğundan beri, DEİK de bir değişim ve dönüşümden geçiyor. Bu vesileyle kuruluşumuzdan bugüne kadar, bu güzel yapıya emek veren ve destek olan herkese, Sayın Cumhurbaşkanımıza, Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekci'ye, yönetim kurulumuza, iş konseylerimize ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, vefat edenlere, Allah'tan (CC) rahmet diliyorum.

137 ülke ve bölgede 144 iş konseyimizle iş dünyamızın tüm renklerini barındıran ve dünyanın tüm kültürlerine, ihtiyaçlarına ve farklılıklarına hitap eden DEİK, değişmeye ve gelişmeye devam edecek.

Diyoruz ki “İşimiz, gücümüzü dünyaya taşımak!”

Diyoruz ki “İşimiz, ticari diplomasi!”

Son olarak, Ramazan ikliminde, unutulmaya yüz tutmuş güzel geleneklerimizle ilgili, 2 küçük hatırlatmam var:

İlki, veren el ile ihtiyaç sahibinin birbirini görmediği, toplumsal devamlılığı nezaketle sürdüren bir uygulama. Ramazanda imkanı olanlar, esnaftan, Zimem Defterini, yani Veresiye Defterini satın alırlarmış. Ne borçlu ödeyen tanıyor, ne de ödeyen borçluyu tanıyor. Ne kadar hoş. Gelin, bu güzel uygulamayı hep birlikte yaşatalım.

Bir başka güzel geleneğimiz var. Bayrama, ihtiyaç sahibi çocuklar boynu bükük girmesin diye imkanı olan kişilerin, onları baştan aşağı giydirdiği ve onore ederek “Arefe Çiçekleri” diye adlandırdığı, zarif geleneğimiz. Benim köyüm İbecik'te de bu gelenek, “Arefe dilimliği” adıyla uygulanmaya devam ediyor. Çocuklar Arefe günü, belirli mekanlarda toplanıp oturuyor. Büyükler, onların yanına gelip hediyelerini takdim ediyor. Ne kadar ince bir davranış değil mi!

Başarılardan bir medeniyet inşa etmek için, hem entellektüel, hem de maddi sermaye gerekiyor. Tek başına, hiçbiri yeterli değil. İşte bizim medeniyetimiz zerafetini, yüzlerce yıllık entellektüel birikiminden alıyor. Ramazan, tüm bu değerlerimizle güzel! Ramazan, bu zarif geleneklerimizi ve değerlerimizi paylaştıkça güzel!

Unutmayalım **paylaşmak, önemsemektir.**

Bu duygularla başta Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekci ve Sudan'lı Bakanlarımız olmak üzere yönetim kurulumuza, kurucu kuruluşlarımıza, iş konseylerimizin başkan ve üyelerine, DEİK Ailesinin tüm üyelerine çalışma arkadaşlarıma ve tüm davetlilerimize soframızı bereketlendirdikleri için teşekkür ediyor, sizleri saygıyla selamlıyorum.

Nail Olpak

DEİK Başkanı